

Jaargang 9, nr. 10, november 2024



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » Veilige kerk
- » Overzicht Brandstof-activiteiten
- » Kom kijken
- » Naoberschap 2.0



Protestantse Gemeente  
Bathmen - Okkenbroek



## Van de redactie

Er gebeurde weer veel in onze kerken en in de dorpen de afgelopen maand.

Daar werden we opeens geconfronteerd met de noodsituatie van vluchtelingen, waarvoor de sporthal tijdelijk als opvanglocatie is ingezet. Er werden zorgen geuit en discussies gevoerd wat begrijpelijk is gezien de complexiteit van het onderwerp. Toch voerde de gastvrijheid van onze gemeenschap de boventoon. Het herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om om te zien naar hen die het moeilijk hebben, en om te blijven bouwen aan een leefbare samenleving.

Op 2 oktober vond de bijeenkomst plaats over het langer thuis wonen in Bathmen, Lettele en Okkenbroek. De mooie opkomst toont aan dat er grote interesse en behoefte is aan het nadenken over de toekomst. Veel verenigingen waren aanwezig. Het is inspirerend om te zien hoe betrokken onze inwoners zijn bij dit belangrijke onderwerp, en hoe we samen zoeken naar manieren om Bathmen leefbaar te houden voor jong en oud. Hier zult u het komende jaar zeker meer over horen. Voor onze kerk was het een mooi vervolg op de tafelgesprekken die we vorig jaar gestart zijn in de dorpen. Met naberschap komen we verder.



Ook deze maand weer veel leesplezier gewenst.

*Géke Veldwachter*

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 9, nr. 10, november 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastores
8	Regiokerkendag/Doopdienst
9-10	Kerkrentmeesters
11	Diaconie/ZWO
12	Van Kerk tot Dijk
13	Foto
14-15	Diaconie/ZWO
16-17	In memoriam
18	Van het kerkelijk erf
19	Leven en beleven - Orpheus
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

*Bij de voorpagina:*

De doop van Pepijn Hendrik Maria, zoon van René en Marie-Louise Smalbrugge in de dorpskerk van Okkenbroek.



# Als nieuw!



Het nieuwe jaarthema van de PKN

De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' door hun gedachten hierover te laten gaan.



Deze keer de bijdrage van Saar Hoogendijk, predikante in de Lebuinuskkerk.

Laat ik maar eerlijk zijn: ik blokkeerde nogal van het thema 'als nieuw'. Wat bestaat er toch een obsessie met alles wat nieuw is. Vernieuwde receptuur verkoopt goed, net als ultra fast fashion (super vervuilend en vluchtig) om maar iedere keer iets nieuws aan te kunnen trekken. Dat dit verschijnsel toch zo groot aan het worden is. Nieuwe

spullen, een nieuwe look ... het zegt ongetwijfeld vooral wat over mij dat ik gelijk aan dit soort dingen denk. Wordt het niet eens tijd voor een nieuwe bril?

Er speelt ook iets van grotere ernst mee bij mijn aarzeling rond het thema 'als nieuw'. De beelden van wat er in Gaza gebeurt (en zeker niet alleen daar), zoveel verwoesting en vernietiging, uiteengeslagen levens, ze dringen zich steeds op. Eenvoudigweg te groot om daar iets nieuws voor je geestes-

oog te zien. Hoe zal er ooit weer gewoon geleefd kunnen worden? Als nieuw?! Het contrast is te groot. Het slaat me lam.

Maar misschien is dat toch het grote van geloven: het stopt niet bij wat wij denken of voelen, al lijkt juist dat tegenwoordig wel heilig, onaantastbaar. Kun je je laten aanspreken en raken door Gods vernieuwende Geest, haar herscheppende kracht? Kan ik dat, op dit moment? Ja, soms merk ook ik hoe God van de zonnestralen is, de bosuil, de lach, de ruimte om te herademen die er zomaar is. Wie het kleine niet eert is het grote niet waard... Maar wat dan dat grote is? Nee, niet het grote ingrijpen van God, wel het grote verlangen dat Hij wekt: dat alles nieuw zal zijn, met waarheid aangedaan, gestoeld op gerechtigheid. Een verlangen en belofte waaraan God zijn naam verbindt. Durf ik mij daar dan ook aan te verbinden? Durf ik werkelijk te geloven in 'deze wereld omgekeerd'? Die vraag maakt me deemoedig en ik kan niet anders dan bidden. De weerstand van het begin is zacht geworden. Laat deze column dan maar een beetje anders mogen eindigen.

God,  
wat heb ik U nodig  
om te geloven  
dat dingen anders kunnen gaan,  
dat het goed kan komen tussen mensen  
en tussen volken, landen.

Schep een nieuwe geest in mij.

God,  
wat heb ik U nodig  
om te vertrouwen  
dat vernieuwing mogelijk is,  
dat de aarde niet reddeloos verloren is.

Schep een nieuwe geest in mij.

God,  
heeft U mij niet net zo goed nodig  
om uw naam hoog te houden,  
warm en vrolijk als het kan,  
ernstig en stevig als het moet?

Schep een nieuwe geest in mij.

Amen.





# Een zacht hart

We kennen allemaal de uitdrukking 'een hart van steen hebben'. Kort gezegd: dan toont iemand geen medelijden, geen compassie. Het lijkt soms wel of dat hart van steen zich als een ziekte verspreidt in onze wereld. Op steeds meer plekken staan mensen tegenover elkaar en lijkt het vermogen om je in te leven in het leed dat anderen daarmee treft of wordt aangedaan, volkomen te ontbreken. Heel concreet zie ik dat gebeuren bij de strijdende partijen in het Midden-Oosten.

Ook in de Bijbelse tijd waren er van die versteende harten. Zoals tussen Israël en de Samaritanen. Met als achterliggende reden de vraag wie het zuivere geloof navolgde. Als je daar een groot strijdpunt van maakt worden harten van steen.

Dat het ook anders kan laat het verhaal zien dat Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. Een man (een Jood) die onderweg is, wordt overvallen en half dood achtergelaten. Uitgerekend een Samaritaan die langs komt helpt deze Joodse man en laat hem verzorgen. Hoewel er misschien wel alle reden was voor hem om niets voor die Joodse man te doen. Maar nee, geen stenen hart kwam te voorschijn, maar een zacht hart.

Ik moest aan dit verhaal denken toen ik onlangs een interview zag met Natascha van Weezel. Zij maakt zich, als joodse, hard voor wat ze zelf het radicale midden

noemt. Hoewel de gepolariseerde werkelijkheid haar haast dwingt om te kiezen voor óf Palestina, óf Israël, zoekt van Weezel naar een verbindende positie in het midden. Ze schreef er een boek over met als titel: Hoe houd je je hart zacht? Geïnspireerd door haar vader Max van Weezel, die haar van jongs af aan had voorgehouden: niet verhard

Natascha, houd je hart zacht. Het boek gaat over de vraag of een middenpositie ook radicaal kan zijn en benadrukt dat zachte krachten in een harde oorlog kunnen bijdragen aan verbetering.

Kiezen voor dit radicale midden is wat Jezus ons leert in de vele Bijbelverhalen. Niet verhard in je eigen standpunten en meningen maar op zoek gaan naar wat kan verbinden. Daarvoor is een zacht hart nodig, zoals Van Weezel dat noemt. Een hart vol liefde, aandacht, compassie en de wil om verschillen te overbruggen.

Als we elkaar steeds weer de vraag blijven stellen: 'Hoe houd jij je hart zacht?', kunnen we ook in onze dorpen invulling geven aan zo'n verbindende positie in het midden. Als nieuw, leven in naoberschap!

*Frits Mandersloot*



# Veilige Kerk

Eerder is al een aantal keren genoemd dat de samenwerking tussen de kerken in Deventer en omstreken (Deventer, Diepenveen, Bathmen-Okkenbroek, Colmschate-Schalkhaar en Holten) groeiende is. Met bijvoorbeeld de regio-kerkendag van 13 oktober als resultaat. Elders leest u daar meer over. Als kerken hebben we ook nagedacht hoe we, in alle opzichten, veilige kerken kunnen zijn.

Allereerst hebben we vastgesteld dat het onderwerp veilige kerk regelmatig binnen de kerkenraden besproken moet worden. Om dit op de verschillende agenda's te houden, hebben de voorzitters, die elkaar regelmatig spreken, besloten daar de regierol in te nemen.

Daarnaast is het belangrijk dat er een veilige plek is, waar mensen zich kunnen melden als ze behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over ervaringen die de veiligheid schaden. Met andere woorden: een vertrouwenspersoon die een eerste aanspreekpunt is. Dat kan helpen drempels weg te nemen voor het melden van (vermoedens van) onveilige situaties of machtsmisbruik. De kerkenraden onderkennen het belang van het aanstellen van vertrouwenspersonen om die veilige meldplek te organiseren. Een vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke neutrale positie, biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden ingeval mensen onveilige situaties of machtsmisbruik binnen kerken ervaren. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

De vertrouwenspersoon adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij of hij de melder daarbij.

Gezamenlijk hebben de kerkenraden besloten twee vertrouwenspersonen aan te stellen, één vrouw en één man. Beiden komen niet uit onze gemeentes, waardoor het eventueel eenvoudiger (laagdrempeliger) wordt om contact op te nemen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zullen in het vervolg vermeld worden in het kerkblad, bij de algemene informatie op de laatste pagina.

De vertrouwenspersonen zijn: Harry Enserink ([harryenserink@home.nl](mailto:harryenserink@home.nl); tel: 0613152255) en Marianne Nijmeijer ([mgnijmeijer@live.nl](mailto:mgnijmeijer@live.nl); tel: 0622608904).

In een volgend Baoken zullen zij zich voorstellen.





# Als je kind de Bijbel gaat lezen

Laatst zei onze Utrechtse dochter mij, na een nachtje bij ons thuis, dat ze de Bijbel wilde gaan lezen. Daarom had ze de Bijbel, die ze eind groep 8 tijdens de overstapviering in Heerde had gekregen en in 2020 mee was verhuisd naar Bathmen, in haar rugzak gestopt om nu mee te nemen naar haar studentenhuis. Hanneke schrok er wel van, toen ik het haar vertelde.

## Spannend

"Had je haar niet beter *Het verhaal gaat* ... van Nico ter Linden kunnen meegeven of de kinderbijbelversie hiervan? Of *Woord voor woord* van Karel Eykman? Of de verhalen van Piet van Midden uit de *Groeibijbel*?"

Toegegeven, de Bijbel is geen eenvoudig boek om te lezen. En zeker niet als je er voor de eerste keer echt zelf in gaat lezen. Daarom had ik onze dochter wel meteen getipt: je zou eens met één van de vier evangeliën kunnen

beginnen of anders met het kleine boekje Ruth. En als je dan bij het begin wil starten, zoals ze me zei, weet dan wel dat het halverwege Exodus al taai kost wordt. Om over het ogenschijnlijk gewelddadige van het boek Jozua maar te zwijgen.

## Vertaling

Gelukkig hoef je in onze tijd niet eerst Hebreeuws en Grieks te leren, voordat je de Bijbel in zijn oorspronkelijke taal kunt gaan lezen. In onze moedertaal kun je tegenwoordig vertalingen van velerlei aard lezen, van de heel letterlijk vertaalde Naardense Bijbel tot de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel die onze dochter bij haar overstapviering van de kerk kreeg, was 'Mijn wereld Bijbel'. Dat was toen de speciaal voor jongeren ontwikkelde uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Het Neder-

lands van deze vertaling leest gelukkig ook al veel makkelijker dan dat van de Statenvertaling uit de 17e eeuw of de vertaling uit 1951 waaruit tot 2004 in veel kerken werd gelezen.



En toch, stel dat dochterlief een profeet als Ezechiël leest of in de brieven van Paulus, zullen die haar aanspreken? Of voelt ze zich dan in een historisch museum? Best interessant om kennis van te nemen, maar je begrijpt niet waarom mensen die in onze tijd nog lezen.

En ze had me nog wel zo opgetogen gezegd dat ook haar vriend in de Bijbel wilde gaan lezen 😊.

## Als nieuw

Toch heb ik vertrouwen in het leesavontuur. Vertrouwen in onze dochter zelf. Vertrouwen daarbij in het boek: de Bijbel gaat al eeuwenlang mee en blijkt steeds weer een nieuwe bron van inspiratie. En tenslotte vertrouwen ook in de bron van deze inspiratie, die 'God' wordt genoemd. En die steeds weer, met ons jaarthema gezegd, 'als nieuw' kan worden aangeboord of spontaan ontspringt in het leven van mensen zoals jij en ik. Oude verhalen blijken dan in nieuwe tijden 'als nieuw' tot je verbeelding te spreken.

Ds. Gert Wijnstok

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok  
tel. 06 104 598 83



# Roze Koeken

**Afgelopen zondag was het zover: regiokerkendag 13 oktober 2024 in de Lichtuskerk Colmschate. Het thema van dit jaar was "Delen in vieren".**

**Samen met de andere kerken in de regio – Colmschate/Schalkhaar, Deventer, Diepenveen en Holten – vierden we dat we samen kerk zijn. Vooraf aan de viering was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken met iets lekkers daarbij. Al snel vulden zich de gangen van het gebouw met mensen uit de verschillende kerken en werd er druk gepraat. Naamkaartjes werden opgespeld en de laatste voorbereidingen getroffen.**

## Roze viering

Tijdens de viering was er de mogelijkheid om mee te doen aan één van de verschillende activiteiten, zoals het delen van verhalen, het spelen van een kerkquiz, samen schilderen, samen zingen, een bijbelverhaal doorleven in een bibliodrama, het wandelen van een Emmauswandeling of meedoen aan het kinderprogramma.

'Wat ga jij doen voor activiteit?' Mijn collega Saar keek mij vragend aan...

'Roze koeken eten', flapte ik eruit. Samen schoten we in de lach.

Bij binnenkomst had ik ze al zien liggen op de rijk gevulde koekschalen.

Tijdens de viering was mij duidelijk geworden waarom. Niet alleen omdat ze heerlijk zijn en favoriet bij ons thuis, maar omdat ze uitgedeeld werden tijdens de roze viering op 1 september in de Lebuinuskerk te Deventer.

## Kracht van samen

Vertegenwoordigers van de vijf gemeenten vertelden namelijk van een viermoment uit de eigen gemeente waarin de kracht van samen vieren ervaren was.

Zo vertelde Saar van een indrukwekkende roze viering waarin zij voorganger was geweest: 'Wat een cadeau als mensen uit de stad komen verlangend om hun eigenheid in te brengen in de ruimte van Gods liefde. Om te mogen delen in het vieren. We hebben hen uitgenodigd om werkelijk een inbreng te hebben.

Dat ging ook over de pijn die heel wat mensen uit de lhbti+ beweging hebben

geleden in en door kerken. De erkenning van het aangedane leed, alleen dat al was helend en maakte ruimte voor de andere kant.

Hoe ieder mens gekend en geliefd is bij God. Klinkt dat voor sommigen haast afgezaagd, voor heel wat mensen legt dat nog altijd een toekomst open.'

## Vissen

Ondertussen met koffie én een roze koek besloten wij hier en daar even binnen te lopen en sfeer te proeven bij de activiteiten. Zo keken we bij het schilderen van vissen, geheel volgens het thema, in delen van vier. Samen vormden zij prachtige veelkleurige vissen! Wist u trouwens dat de vis het symbool is van de Lichtuskerk? En dat elke letter van het woord Ichthus in het Grieks staat voor: Jezus Christus Zoon van God Redder?

Samen togen wij verder naar de kerkzaal waar een grote groep zangers en zangeressen een nieuw lied leerde met Ingeborg van Dokkum. Wat klonk dat goed zeg! Zo was het al gauw tijd voor het vervolg van de dienst.

Snel trokken we onze toga's weer aan voor het slot van de viering. Geen roze koeken maar brood en druiven gingen rond. Ik keek om mij heen en voelde de verbondenheid met elkaar. En we zongen samen: 'Daar waar liefde is en vriendschap, daar is God.' Is dat niet de kracht van samen vieren?

*Ds. Hanneke Diermanse*

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



**Hanneke Diermanse**  
tel. 06 125 302 81







REGIOKERKENDAG/DOOPDIENST





## Installatie warmtepompen van start

*Installatiebedrijf Eefting is gestart met de plaatsing van twee warmtepompen voor de Dorpskerk Bathmen. Ze zijn geplaatst aan de noordzijde van de consistorie.*

De benodigde energie voor warm water voor de vloerverwarming en radiatoren in de kerk wordt straks in beginsel gehaald van de warmtepomp. Als dat bij koud winterweer niet toereikend is springt de bestaande CV-ketel op gas bij. Voor een goede gelijkmatige beschikbaarheid van warm water wordt een groot buffervat aangesloten die de pieken en dalen zoveel mogelijk opvangt.







## Begrotingen 2025 kerk en diaconie ter inzage

*Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn druk bezig met de voorbereiding voor hun begrotingen 2025. Dat zijn flinke klussen maar het is natuurlijk belangrijk dat je een zo goed mogelijke inschatting maakt van de te verwachten financiën in beide colleges.*

Ook de landelijke kerk stelt kwaliteitseisen aan de opstelling en uitvoering. De begrotingen moeten ter goedkeuring worden aangeboden. Ook de openbaarheid naar gemeenteleden toe, de terinzagelegging, is strikt geregeld. De beide colleges hebben daarom een tijdspad gemaakt. Ze hebben het volgende voor ogen:

De begrotingen 2025 worden momenteel besproken in de diverse geledingen. Vervolgens worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraadsvergadering van 11 november. Na goedkeuring worden ze kort daarop ter inzage gelegd aan de gemeenteleden. Dat gebeurt in eerste instantie op de website **[www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl)**

Daarnaast worden ze ook gepubliceerd in het decembernummer van het Baoken dat 6 december verschijnt.

Voor vragen, opmerkingen en bemerkingen kunt u terecht bij de betreffende penningmeesters. Bij de diaconie is dat Jan Stegink (mobiel 06-1928 8652) en bij de kerkrentmeesters Marian Jansen (mobiel 06-5727 2033).

Wilt u dat uw opmerking wordt meegenomen in de afwegingen voor de begroting, reageer dan uiterlijk 10 december.

Daarna worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan het CCBB.

Samengevat: de begrotingen 2025 zijn in te zien op de website kort na 11 november en in de Baoken-editie van 6 december. Neem een kijkje!



**Met de herfst en de donkere dagen kunnen we ons weer verheugen op de naderende decembermaand.**

**Voor veel mensen is het de kans om familie en vrienden weer te zien en om in de kerk stil te staan bij de geboorte van het Christuskind.**



Vorig jaar hebben we de kerstmiddag van het Dijkhuis voor de ouderen verplaatst naar de kerk van Bathmen. Natuurlijk had dit een praktische aanleiding: het Dijkhuis wordt volop verbouwd en hoewel de Rotonde nog bereikbaar was, was het niet in te schatten hoe dit met de kerstdagen zou zijn. Het leek ons sfeervol en prettiger om de middag in de kerk te houden. Dat is goed bevallen. Niet alleen was het voor de bewoners van het Dijkhuis een fijne kans om weer eens in de kerk te zijn. Ook vonden andere ouderen de drempel om deel te nemen aan de kerstmiddag lager nu het in de kerk was. Dit jaar is er daarom volmondig gekozen voor een nieuwe kerstmiddag in de kerk van Bathmen. De viering is op dinsdag 17 december van 14:30 tot 17:00 en is voor iedereen toegankelijk.

Wij zijn heel blij dat de Bêkezangers de middag willen opluisteren met hun kerstliedjes. Dit zal een sfeervolle middag zijn.

Voor de mensen die niet naar de kerstmiddag in Bathmen kunnen komen, is er nog een tweede kans op een fijne middag.

In Okkenbroek houdt de Ouderensoos op woensdag 18 december de kerstmiddag in Ons Centrum aan de Oerdijk. Hierbij zullen de diaconie en ook de Bêkezangers hun bijdrage leveren. Deze middag, die ook van 14:30 tot 17 duurt, belooft weer een fijn samenzijn te worden in het mooie dorpje Okkenbroek. Na afloop zal de ouderensoos een broodmaaltijd verzorgen. Alle aanwezigen zijn hierbij uitgenodigd om met elkaar de middag smakelijk af te sluiten.

---

## **Het laatste jaar van het Moldavië project, een update van de ZWO commissie.**

Na 3 jaar eindigt in december ons Moldavië als project, hier hebben wij meerdere keren uw aandacht voor gevraagd. Ondanks onze hoop op verbetering is de situatie in Moldavië nog weinig veranderd, maar alle beetjes helpen dus is geven nog mogelijk, dit kun je doen via de bankrekening van de ZWO met het nummer: NL60 RABO 0305737155, alvast bedankt.

We hebben ons zelf de opdracht gegeven om volgend jaar zowel een nieuw project te starten als een andere invulling te geven aan de start van zo'n project in de vastentijd. Ideeën hierover zijn nog van harte welkom. Als u zo'n idee heeft kunt u een van de commissieleden hierover informeren. Begin december willen wij dan zowel over het project als over de start van zo'n project beslissingen nemen.

Als ZWO kijken we niet alleen naar projecten maar zorgen we er ook voor dat er blijvend aandacht wordt gegeven aan Fair trade. De koffie en het kleine koekje bij de koffie zijn hier voorbeelden van. Rond de Fair trade week zullen we na de dienst hier nog wat meer aandacht aan schenken.

Er is dus volop activiteit in de ZWO commissie, maar als u ook een goed idee heeft dat past bij de ZWO dan kunt u dat bij een van de leden van de commissie aangeven.

*Jan Harm Borger*







# VAN KERK TOT DIJK



## Monnikenwerk

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik de historie van de kerkenraad in Okkenbroek in kaart heb gebracht – in een redelijk overzichtelijk Excelbestand. Desgewenst te rangschikken naar jaartal en naar persoon. Deze twee zinnen zijn in een paar seconden op papier te zetten; de samenstelling van het overzicht was een heel ander verhaal.



Monnikenwerk; een heidens karwei. Ik weet niet of een protestant het zo mag betitelen, daarom de misschien betere formulering dat engelengeduld vereist bleek. Dat kwam vanwege de bronnen waaruit ik moest putten. Veel kon ik uit het kerkblad “Het Open Venster” halen, maar voor de eerste tientallen jaren was ik aangewezen op notulenboeken.

Waarbij ik voor elk willekeurig jaar de keuze had uit die van de kerkenraad, de diaconie, de notabelen en de kerkvoogdij. Het mag duidelijk zijn: het ging over *geschreven* teksten: niet altijd even goed leesbaar dus en de vergaderingen meestal niet samengevat in heldere agendapunten.

Zoals gezegd in het oktobernummer kende de kerkenraad aanvankelijk veertien leden vanaf 1929. Bekeken met de ogen van nu was het college van notabelen een wat wonderlijk fenomeen. Ik las ergens dat notabelen formeel geen ambtsdragers waren; ze maken wel deel uit van de hierboven genoemde veertien. Hun taak bestond uit het toezicht houden op de kerkvoogden, waarbij ze ook een adviserende rol konden vervullen. Midden jaren zeventig begon men – mogelijk landelijk, zeker in Okkenbroek – vraagtekens te zetten bij nut en noodzaak van het college. Eind 1975 werd het opgeheven. Van de toen zittende leden stopten twee hun kerkenwerk (in deze hoedanigheid); de andere drie werden kerkvoogd.

Nóg een bijzonder fenomeen: tot aan 1964 was de kerkenraad een volstrekte mannenaangelegenheid. In dit jaar werd de eerste vrouwelijke ouderling verwelkomd: mevr. N. Ludden-Verduyn (†). Pas in 1972 diende zich het volgende vrouwelijke kerkenraadslid aan in de persoon van Adri Bouwhuis-Stevens. Historisch zal het allemaal wel verklaarbaar zijn. Tegenwoordig kijk je daar toch heel anders tegenaan.

En een paar bestuurlijk onbeduidende randzaken, maar evengoed opmerkelijk. Ik meen me met zekerheid te herinneren dat er tot in de jaren 80 gerookt werd in kerkenraadsvergaderingen. Later mocht dat niet meer na de pauze en op een gegeven moment is de rookgewoonte in rook opgegaan.

Ook aan het uitsluitend koffie drinken tijdens vergaderingen is een keer een einde gekomen. Thee is bij kerkenraadsleden steeds populairder geworden door de jaren heen. Ik ken de drinkgewoontes van de huidige kerkenraad niet, maar wat ze ook drinken – er zal altijd iets lekkers bij zitten.



Henk Kerkdijk







Ik wandel in het bos  
Kijk om mij heen  
en zie de warme kleuren  
van een nieuw seizoen  
Ruik ook de herfstgeuren

Een zachte wind blaast  
het blad van de bomen  
even dwarrelen  
ze speels in het rond  
vallen dan zacht op de grond

Terwijl de vogels zingen  
loop ik verder  
met verwondering  
en geniet ik van  
deze doodgewone dingen

Tekst : *Paula Hagedaars*  
Foto : *Wil Mandersloot*  
Waar : *Het Dortherbos*



# Brandstof

Vrijdagochtend **1 november**, en de keer daarop op **6 december**, wordt er **meditatief gewandeld** in de Oostermaat. Verzamelplaats is de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk. De wandeling duurt ca. 5 kwartier, daarna is er nog koffie of thee. Van 10.00 tot 11.45 uur. Opgeven is niet nodig, nieuwe wandelaars zijn altijd welkom.

**Elke zaterdagochtend** om 7.00 uur wordt er **gemediteerd** in het koor van de kerk in Bathmen. Wil je het eens uitproberen? Je bent van harte welkom om mee te doen, opgeven is niet nodig.

Woensdagavond **6 november**, en de keer daarop op **4 december**, lezen we met een groep mensen essays van **Jonathan Sacks**. In de kerk in Bathmen van 20.00 tot 21.30 uur.

Maandagavond **18 november** van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk in Okkenbroek spreken we onder de noemer **Geloven nu** met elkaar heel eenvoudig over een Bijbeltekst. Geen strenge exegese maar eenvoudig: wat trekt je aandacht in de tekst, wat raakt je, wat brengt het je? Hiervoor geldt ook: wil je het eens proberen? Doe mee, je bent welkom.

Woensdagavond **20 november** gaan we met elkaar bedenken hoe we **creatief op weg naar Pasen** willen gaan. Van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk in Bathmen.

**De stamtafel** staat klaar op de **vierde vrijdagmorgen** van de maand van 11.00 tot 12.30 uur in de kerk in Bathmen, in november is dat de 22e. Ook hiervoor geldt: iedereen is welkom, of je nu voor het eerst komt, een keertje of steeds.

Woensdag **27 november** gaan we, voor het eerst in Lettele!, in Kulturhus De Spil met elkaar de film **'The miracle club'** kijken. De inloop start om 17.30, tegen een uur of 18.00 eten we met elkaar en om 19.00 uur start de film. Na afloop stof voor gesprek en tegen 21.00 uur gaan we weer huiswaarts.

Er is niet onbeperkt plaats, dus als je het nog niet gedaan hebt: meld je aan bij Theo Overduin, tel 06-82711812. Geef even door aan Riet Beltman (tel 06-48159322) als je wat te eten wilt meebrengen, de kosten krijg je vergoed.

**Een keer in de zes weken op zondag** komt er een groepje mensen bijeen om **met elkaar soep te eten** en een onderwerp te bespreken dat iemand aan het hart gaat of dat actueel is. Wil je mee doen? Meld je dan even aan bij Ankie Borger, tel 06-34648511.

## Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **15 november**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.





## KOM KIJKEN

De samenwerking tussen de Open Kerk commissie en de expositiecommissie van de Bathmense Beeldende Kunst- en Cultuurkring (BBKK) gaat beginnen in de maand november!

### Samen komen we verder!

Er komen allerlei werken te hangen van schilders uit onze eigen omgeving, maar er komen ook beelden te staan.

Deze verrassende najaarsexpositie in de dorpskerk van Bathmen is te bezichtigen op

**zaterdag 9, 16, 23 en 30 november** tussen 10.30 uur en 15.00 uur en natuurlijk kunnen alle kerkgangers de werken bewonderen op de zondagen als er diensten zijn in Bathmen - tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen om alles met eigen ogen te bekijken.

De suppoosten die er zijn, zijn blij u daar te ontmoeten.



## Dulfur & Witteveen “Bonte avond”

Op zondag 17 november begroeten we het Duo Dulfur & Witteveen in de Dorpskerk te Bathmen.



Fagottist Thomas Dulfur en saxofoniste Deborah Witteveen zijn beiden aanstormende talenten in de klassieke muziekwereld. Al op jonge leeftijd wonnen zij afzonderlijk van elkaar prijzen bij het Prinses Christina Concours en werden onderscheiden met de Classic Young Masters Award. Samen maakten ze deel uit van het JongNBE, de kweekvijver van het Nederlands Blazers Ensemble. Met veel flair spelen zij een bonte verzameling aan repertoire van Bach tot Piazzolla en van Rossini tot Gubaidulina. Zij spelen (noodgedwongen!) vrijwel uitsluitend arrangementen, al dan niet zelfgeschreven. Daarnaast brachten zij in 2023 speciaal voor hen gecomponeerde stukken ten gehore op het Gaudeamus festival. In hun programma “Bonte

avond” presenteren zij een bonte mix van stijlen. De fagot en saxofoon vormen zich in muziek van o.a. Purcell, Poulenc en Piazzolla om tot strijkers, zangers en blazers.

**Concert 17 november. Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.**

**Toegang: € 20,00, donateurs € 12,50.**

**Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.**

**Ook te koop een Strippenkaart voor 3 concerten à € 50,00.**

*Deze kaart blijft ook volgende seizoenen geldig.*



BAKKEN november 2024





**Gerrie van Duijn – van 't Land**

Op woensdag 18 september overleed in het Dijkhuis Gerrigje van Duijn – van 't Land in de leeftijd van 88 jaar.

Tot mei vorig jaar woonde zij met haar man Kees vele jaren aan de Noteboomstraat. Begin jaren 70 kwamen beiden met zoontje Oscar vanuit Deventer in Bathmen wonen. Gerrie zag het levenslicht op 18 november 1935 in Lieren bij Apeldoorn. Zij groeide op in een kwekersgezin van vier kinderen. Thuis was er veel werk te doen. Toch haalde ze de huishoudschool en werd coupeuse. Ze maakte graag kleding en hield van mooie kleurige stoffen. Ze stond bekend als een statige dame die het hart op de tong had.

Het geloof stond centraal in haar leven. Een trouwe kerkgangster was zij bij zowel de diensten als de vespers en lid van de cantorij. Naastenliefde was belangrijk en zij stond altijd klaar om te helpen. Gerrie heeft veel kerkenwerk gedaan. Zo was zij diaken en een periode lid van de classis en de provinciale synode. Ook was zij betrokken bij CUNO en jarenlang hielp zij in het Dijkhuis. Dat alles deed zij met haar eigen vorm van humor. Samen met Kees maakte ze mooie reizen. Ze genoot van andere culturen, mensen en gemeenschappen.

De laatste jaren waren moeilijk door de toenemende dementie. Daarbij kwam het overlijden van Kees vorige zomer als een harde klap.

Op dinsdag 24 september was de afscheidsdienst in de dorpskerk Bathmen.

In het vertrouwen dat Gerrie geborgen is in Gods liefde hebben we haar toevertrouwd aan haar Schepper.

*Ds. Hanneke Diermanse*

**Jan Bruil**

Op 30 september overleed in PW Janssen Derk Jan Bruil in de leeftijd van 86 jaar. Jan werd geboren op 7 september 1938 in Apeldoorn. Samen met Diny, die hij in zijn jonge jaren in Gorssel had leren kennen, woonde hij sinds tien jaar heel tevreden aan de Burg. Hemmingalaan.

Dáárvóór was de varkensboerderij aan de Bathmenseweg in Lettele het vertrouwde adres. Het is de plek waar de drie zonen Erik, Evert-Jan en René een fijne en onbezorgde jeugd hadden. Jan was een natuurmens en genoot enorm van het leven en werken op de boerderij. Een rustige en vriendelijke man die altijd goed te passe was, een man van weinig woorden.

Jan genoot van paarden en koetsen en kwam graag in de manege. De dankbaarheid is er voor de vele jaren van samenzijn en alle mooie momenten. Na een valpartij belande hij in het ziekenhuis en daarna volgde kort nog revalidatie. Hij leverde in en het einde kwam.

Tijdens de afscheidsdienst op 7 oktober in Vredenhof klonken er warme woorden over een lieve vader, schoonvader, opa en ouwe opa.

Uit de bijbel klonk Psalm 139: 'Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij'. Psalm 139 vertelt van God die nooit loslaat maar ons vasthoudt en bewaart.

Vanuit die liefde en trouw heeft Jan geleefd en heeft hij over velen zijn licht laten schijnen. Moge Diny en familie troost en kracht vinden.

*Ds. Hanneke Diermanse*



## Anneke Beerthuis-Wouters



In de leeftijd van 87 jaar is Johanna Maria Beerthuis-Wouters gestorven. Jarenlang bewoonde Anneke met haar gezin de monumentale pastorie aan de Dorpsstraat. Als domineesvrouw stond zij Co terzijde en was thuis de spil van het gezin. Zij zat vol verhalen en anekdotes en altijd met de nodige humor.

Haar wieg stond in Surabaya, in het voormalig Nederlands-Indië. Als klein meisje kwam ze met haar moeder en twee zusjes in een Jappenkamp terecht. Haar kampverleden heeft haar gevormd en sporen nagelaten. Ze vertelde niet altijd wat er echt in haar omging. De laatste periode van haar leven was ze opener en toonde meer haar gevoelens.

Voor de kerk en het dorp heeft zij veel betekend. Zo was zij actief bij de HVD, het jeugdwerk en de kerkschoonmaak. Ook bij de toneelvereniging genoot ze.

De oecumene had haar hart en respect voor ieder mens was haar motto.

De laatste maanden was ze niet lekker en veel thuis. Haar lijf was ziek, haar hoofd bleef helder.

Na een onderzoek kwam zij in hospice De Winde waar zij op 2 oktober rustig stierf.

In een gebedsviering in de haar geliefde Dorpskerk is zij op 9 oktober in liefde herdacht.

Er werd gesproken, gezongen en muziek gemaakt door de kinderen en kleinkinderen staken kaarsjes aan voor oma.

Uit de bijbel klonk de haar zo dierbare Psalm 121: 'Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.'

En we zongen van Liefde die blijft. Nu en tot in eeuwigheid. Zo zal het zijn.

*Ds. Hanneke Diermanse*





## Naoberschap 2.0

Kerk zijn midden in de samenleving. Dat doen we al eeuwen. We willen meer en meer buiten onze kerkmuren en ledenlijsten kijken naar mogelijke verbindingen met de samenleving. Daarom hebben we op 2 oktober jl. samen met allerlei organisaties, clubs en verenigingen uit Bathmen, Okkenbroek en Lettele een thema-avond georganiseerd in Cultuurhuus Braakhekke. Het thema van deze avond was: Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen? Dit thema speelde al bij veel andere organisaties waardoor dit mooi bij elkaar kon worden gebracht. Als kerk vervullen we daarin natuurlijk ook al een belangrijke rol op allerlei vlakken en samen daarin optrekken met andere organisaties kan het resultaat voor onze dorpsbewoners verbeteren.



De avond werd muzikaal geopend door de Stadstroubadour Jonneke Siebrand met een pakkend lied over onze dorpen en de mooie eigenschappen van de bewoners om naar elkaar om te kijken, het Naoberschap 2.0. Na deze aftrap werden de landelijke trends gepresenteerd op het grote scherm. Dit werd verder vertaald naar wat het Dijkhuis hierin kan betekenen, met open oog voor de behoeftes van de dorpen en samen met de dorpen.

Samen met de opbouwwerker van de gemeente Deventer konden de toehoorders in de zaal via Mentimeter vragen beantwoorden, waarvan het resultaat meteen op het scherm werd getoond. Dat zorgde voor mooie gespreksstof over knelpunten en mogelijke oplossingen. Er kwam b.v. naar voren dat het lastig lijkt om mensen te vinden om iets voor ouderen te betekenen. Maar ook lijkt de Sallandse mentaliteit van 'ik heb geen hulp nodig want ik regel het zelf wel' een rol te spelen.

Een van de belangrijke conclusies van deze boeiende avond was dat we gaan zoeken naar mogelijkheden om elkaar als organisaties, clubs en verenigingen beter te kunnen vinden. Daarnaast zit het vooral ook in kleine initiatieven bij jou in de straat. Zien we een buur die ergens moeite mee heeft, dan kunnen we daarin wellicht helpen of bemiddelen naar iemand die kan helpen. Er is dus nog heel veel mogelijk als we ook als kerkelijke medemensen samen optrekken met anderen van andere organisaties, clubs of verenigingen in onze mooie dorpen.





# Leven & beleven



23 november 2024  
Dorpskerk Bathmen

Fanfare orkest Orpheus  
o.l.v. Berjan Morsink  
Met Hans Kolkman en Gert Wijnstok



19.30 uur deuren open - 20.00 uur aanvang  
Kaarten voorverkoop €12,50 verkrijgbaar via  
[kaarten@orpheus-bathmen.nl](mailto:kaarten@orpheus-bathmen.nl)  
of bij het infopunt in Cultuurhuis Braakhekke.  
Kaarten aan de deur €15,-



## Vesperseizoen 2024-2025

Het oecumenische vesperseizoen gaat weer beginnen, het 54-ste seizoen. De vespers, die diensten op de zaterdagavond, in de traditionele stijl zoals ze worden gebeden sinds eeuwen in de kloosters. Je kunt ze zien als afsluiting van de week, of als voorbereiding voor de zondag, of gewoon als een moment van bezinning en meditatie, met teksten en gezang.

Een kleine groep die samenkomt in het koor van de Dorpskerk in Bathmen, een dienst die voorbereid wordt door voornamelijk parochiaan voorgangers van de kerken van Lettele, Bathmen en Okkenbroek.

Een aantal van de voorgangers heeft afscheid genomen, en we gaan het aantal vespers beperken tot de belangrijke momenten in het kerkelijk leven die we oecumenisch willen vieren.

De diensten vinden plaats voor het grootste gedeelte in de Dorpskerk in Bathmen op zaterdagavond om 19:00 uur op de volgende data:

<b>Zaterdag 30 november,</b>	voor de eerste zondag in de Advent
<b>Woensdag 5 maart,</b>	Aswoensdag
<b>Zaterdag 8 maart,</b>	voor de eerste zondag in de 40-dagentijd

De andere oecumenische vieringen die door de vespergroep verzorgd worden, zoals de diensten in de Week van Gebed voor de Eenheid in januari, en de gezamenlijke diensten in de eerste dagen van de Goede Week, zullen later vermeld worden in het Boaken.



## HOE GERT AFSCHIED VAN TWIJZEL NAM



*Op 29 september nam ds. Gert Wijnstok afscheid van de Hervormde gemeente in Twijzel. In de Petruskerk waren veel mensen samen gekomen om de afscheidsdienst bij te wonen. Ook vanuit Bathmen-Okkenbroek waren we daarbij.*



### Zondag 10 november – mantelzorg

Ruim vijftieng jaar geleden werd **10 november** uitgeroepen tot **Dag van de Mantelzorg**. Dit jaar valt deze datum op zondag en nodigt dit uit om in onze kerkdienst de mantelzorg en in het bijzonder de mantelzorger in de spotlights te zetten.

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een familielid, vriend(in) of buur. Eén op de drie Nederlanders van zestien jaar en ouder is mantelzorger en zo'n 10 procent van alle mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Onder de zestien jaar zijn ook al mantelzorgers te vinden. Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is 21 procent van de kinderen en jongeren tot en met 24 jaar mantelzorger.

De dag van de mantelzorg wil de mantelzorgers een schouderklop geven. En met de lezingen uit het leesrooster van die zondag kun je dan goed uit de voeten. 'Ubi caritas et amor Deus ibi est' kun je dan met een liedje uit Taizé zeggen: waar vriendschap en liefde is, daar is God! Dat is de lijn van de Evangelielezing uit Marcus 12:28-34.

Maar hoe voorkom je dat mantelzorg een uitputtingsslag wordt voor de mantelzorger – en daarmee ook voor degene die mantelzorg ontvangt? Op deze vraag geeft de eerste lezing uit Leviticus 19:1-2,9-18 juist op 10 november te denken aan mensen die momenteel geen mantelzorger zijn.



Dank je wel voor jouw helpende hand  
Dank je wel voor onze warme band  
Voor serieuze momenten en gein  
Dank je wel voor er zijn!

### Zondag 24 november – lichtjes

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze gestorvenen. We noemen overleden gemeenteleden uit het afgelopen jaar bij hun naam en steken voor elk van hen een lichtje aan met het licht van de Paaskaars. En in dit licht van de Levende is er ook alle ruimte om vele anderen, kort of langer geleden heengegaan, niet te vergeten.

We lezen hierbij dit jaar uit het Bijbelse verhaal van Ruth en Noömi. Twee vrouwen, schoonmoeder en schoondochter, die samen hun weg gaan, als de dood hard toeslaat in hun levens.

Twee weken eerder, **zondag 10 november**, is er in de kerk van Bathmen om **12.30 uur** een lunch voor mensen die de afgelopen twee jaar hun partner verloren. Met elkaar willen we onze verlieservaringen delen en uitwisselen hoe het leven verder gaat.





Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

**Zaterdag 2 november**

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg (Holten)  
collecte: Diaconie en kerk

**Zondag 3 november - 7e van de herfst**

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Henk van Es (Deventer)  
collecte: Kerk in Actie: Ghana

**Zondag 10 november - 8e van de herfst**

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok  
collecte: Artsen zonder grenzen

**Zaterdag 16 november**

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

**Zondag 17 november - 9e van de herfst**

10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse  
Kindernevendienst  
collecte: Meester Geertshuis

**Zondag 24 november - 10e van de herfst - Zondag Voleinding**

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok  
gedenken van overleden gemeenteleden  
collecte: Hospice de Winde

**Zaterdag 30 november**

19.00 Bathmen Vesper

**Zondag 1 december - 1e van de Advent**

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)  
collecte: Rode Kruis

## Oecumenisch leesrooster

**1 november - Allerheiligen**

Jesaja 60,1-11.17-22 Psalm 138 Openbaring 7,2-4.9-17 Matteüs 5,1-12

**3 november - 7e van de herfst - 23e na Trinitatis**

Job 19,23-27a Psalm 119,1-8 Hebreeën 7,23-28 Marcus 12,18-27

**6 november - Dankdag**

Spreuken 6 Psalm 67 Marcus 4,26-34

**10 november - 8e van de herfst - 1e van de Voleinding**

Leviticus 19,1-2.9-18 Psalm 146 Hebreeën 9,11-14 Marcus 12,28-34

**17 november - 9e van de herfst - 2e van de Voleinding**

Exodus 30,11-16 Psalm 16 Hebreeën 10,19-25 Marcus 12,38-13,2

**24 november - 10e van de herfst - 3e van de Voleinding**

Sefanja 1,14-2,3 Psalm 93 Openbaring 1,1-8 Marcus 13,14-27

**1 december - 1e van de Advent**

Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar  
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok

---

Opmaak en  
eindredactie    Henk Broekhuis  
                          Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**  
verschijnt op  
**vrijdag 6 december**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 20 november**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baaken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

#### Vertrouwenspersonen

Harry Enserink [harryenserink@home.nl](mailto:harryenserink@home.nl); tel: 0613152255  
Marianne Nijmeijer [mgnijmeijer@live.nl](mailto:mgnijmeijer@live.nl); tel: 0622608904



Protestantse Gemeente  
Bathmen-Okkenbroek

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

#### Beheer/berichten voor website:

[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Scriba

[scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Predikant

[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996  
[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Ledenadministratie en

#### aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765  
[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714  
[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Penningmeester van het College van

#### Kerkrentmeesters

[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Kosterszaken

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

#### Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

#### Melden ziekenhuis of verpleeghuis

#### opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175  
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

#### Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een  
van de predikanten

#### Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAAKEN november 2024





DOMINEE DE HEER IS ERG GESCHROKKEN VAN DE ZWARTE-PIETEN-DISCUSSIE



AL DIE VERHITTE GEMOEDEREN! HOE GA IK DAAR ALS ZIELENHERDER ZORGVULDIG MEE OM?



DE SLAVERNIJ IS ZONDER TWIJFEL EEN ZWAR... EH **DONKERE** BLADZIJDE IN ONZE GESCHIEDENIS...



MAAR DAAR ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR!

EN ZELFS ONZE OVER-GROOT-ouders NIET!



JE KUNT ER NIET AAN VOORBIJGAAN DAT EEN DEEL VAN DE BEVOLKING ZICH GEKWETST VOELT DOOR EH... DE TWEEDE FIGUUR IN HET SINTERKLASVERHAAL...



EEN VEEL GROTERE GROEP VOELT ZICH GEKWETST DOOR HET **RACISME-VERWIJT!**



WAAR MAAK JIJ JE TROUWENS DRUK OM? SINT IS TOCH EEN **PAAP?**



**HÉ!** 'N GEWAARDEERDE COLLEGA BINNEN DE WERELDKERK HEET DAT, HOOR!



DE BISSCHOP VAN MYRA BEHOORT TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOED VAN DE VROEGE KERK! WE MOGEN ONS ALS KERK VAN NU BEST AANGESPROKEN VOELEN!



FIJN DAT JE BESEF HEBT VAN HISTORISCHE WORTELS! DAN WEET JE DAT PIET OORSPRONKELIJK HELEMAAL GEEN ZWARTE MAN WAS! EINDE DISCUSSIE!



JAJA - MAAR ONDERTUSSEN KRIJGEN WIJ DE ZWARTE PIET TOEGESPEELD! WAT MOET IK HIERMEE OP DE KANSEL...?!



JE MOET HET NIET ZO ZWART-WIT ZIEN...



GELUKKIG KOMT DOMINEE DE HEER MET EEN ZEER POLITIEK-CORRECTE OPLOSSING!



IEDEREEN TEVREDEN!



EEN **GAY PRIDE** DIENST...?

ZOUDEN WE DAAR NIET EERST EEN DISCUSSIE OVER VOEREN...?

